



MAGNVS

EROTICVS

ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ  
του ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ  
"ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ"

ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2008, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΩΝΗ, ΩΡΑ: 21.00

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

# Γιάννης Δάλλας

Ίδιος θέσις μου φαίνεται πως είναι  
ο άντρας αυτός που κάθεται  
αντικρύ σου  
κι όταν γλυκά στο πλάι του  
ζεφαρίζεις  
σκύβει κι ακούει

κι όταν ναζιάρικα γελάς,  
τότε στα στήθη μένα  
η καρδιά βαθιά πώς επαρταίζει

κι αν ετρέψω να σε δω,  
στον λάρυγγά μου  
μιλιά δεν φτάνει,

πάνεται η γλώσσα  
και στο δέρμα μου από κάτω  
θέρμη φιλή αρχινά και  
σεργιανίζει,  
θαμπώνεται η ορασιά μου  
και τ' αυτιά μου ώρες βουίζουν,

κρύος ιδρώτας μ' έχει λούσει,  
κι η τρεμούλα σύγκορη μ' έχει  
κι έχω πραβινίσει σαν το χορτάρι,  
κι απ' τη μια στιγμή στην άλλη  
θα ζεψυχήω.

Σαπφώ  
(απόδοση στη νεοελληνική  
Γιάννη Δάλλα)

Ηχοληψία:  
Βασίλης Μάρκου

Γραφιστική επιμέλεια:  
Αφροδίτη Ζούκη

Ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής έργων της αρχαίας γραμματείας. Γεννήθηκε στη Φιλιππιάδα, σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και υπηρέτησε στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Στην ποίηση αντιτροσωπεύεται από τη συγκεντρωτική του συλλογή *Ποιήματα, 1948-1988* (Νεφέλη 1990) και από τρεις μεταγενέστερες: *Αποθέτης* (Συνέχεια 1993), *Στοιχεία ταυτότητας* (Γαβριηλίδης 1999) και *Γεννήτριες* (Τυπωθήτω 2004). Στις φιλολογικές μελέτες του, από κριτικές μονογραφίες για την ποίηση και την ποιητική του Σολωμού, του Κάλβου, του Καβάφη και αρκετών νεότερων (π.χ. *O ποιητής Μήτος Σαχτούρης* [Κέδρος 1977], *Μανόλης Αναγνωστάκης - Ποίηση και ιδεολογία* [Κέδρος 2007]). Σε σχετικά αισθητικά ζητήματα και κείμενα αναφέρονται και οι τόμοι δοκιμών του *Εποπτείες* (Κακουλίδης 1954), *Υπερβατική συντεχνία* (Κοντός 1958), *Πλάγιος λόγος* (Καστανιώτης 1989) και *Ευρυγώνια* (Νεφέλη 2000). Υπήρξε ακόμη συστηματικός μεταφραστής των λυρικών (ελεγειακών, ιαμβογράφων, μελικών και χορικών ποιητών) της αρχαιότητας.

Τιμήθηκε με τη διάκριση του Πρώτου κρατικού βραβείου κριτικής και δοκιμίου (1987) και του «Μεγάλου βραβείου λογοτεχνίας» για το σύνολο του έργου του (1999).

Προλογίζει ο Παναγιώτης Νούτσος:  
*Έρωτας και χρόνος στην ποίηση του Γιάννη Δάλλα*

Την απαγγελία του Γιάννη Δάλλα συνοδεύουν οι:

Μαρία Τσακανίκα (τραγούδι)  
Ουρανία Λαμπροπούλου (πιάνο)  
Φωτεινή Κοκκάλα (βιολοντσέλο)

που ερμηνεύουν αποσπάσματα από τον  
Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζιδάκι

Οι μηλοκυδωνίτες την άνοιξη  
κι αυτές ακόμη αρδεύονται  
απ' τις ρόξιες των ποταμών,  
βαδιά μέσα στ' αθέριστα  
κηπάρια των Παρθένων.  
Κι οι αχουρίδες  
μεστώνοντας στα φουντωμένα  
κλήματα  
κρέμονται κρασερές  
- μονάχα εμένα  
ούτε στιγμή δεν ειρηνεύει ο  
έρωτας,  
μα αστράφτει και βροντά  
σα φλογοστρόβιλος Θρακιάς  
Βοριάς  
καθώς τινάζεται απ' την Κύπριδα  
με λύγα ακόλαστη,  
σκοταδερός κι αθάρπατος,  
μ' έχει στα βρόχια και κρατεί  
στους οριζούσ του τα λογικά μου.

Ίβυκος  
(απόδοση στη νεοελληνική  
Γιάννη Δάλλα)

Τα εικαστικά έργα που  
χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν  
έντυπο είναι του βενετσιάνου  
Lorenzo Lotto (1480-1556).  
Φιλοτεχνήθηκαν στη Santa  
Maria Maggiore, Bergamo,  
μεταξύ 1513 και 1525,  
θεωρείται δε ότι απήχουν  
αλχημιστικές θεωρίες.

Recto: Tubal (απόγονος του  
Κάιν, φερόμενος ως επινοητής  
της μουσικής)  
Verso: Amor Sapientiae



The man is reading from a book. He is gesturing with his hands. He is wearing a dark jacket and glasses.

A woman in a red sweater is seated in the background on the right.



A few spectators are visible in the bottom foreground.

